

ΜΕ ΤΟΝ ΛΩΡΗ ΛΟΪΖΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

«Όταν μεγαλώσω»

Τέσσερα παιδιά με όνειρα, στόχους, φιλοδοξίες, μα πάνω από όλα χιούμορ, μας κρατάνε συντροφιά με πολύ γέλιο, στην καινούρια κωμωδία του ΣΙΓΜΑ «Όταν μεγαλώσω». Εμείς βρεθήκαμε στα γυρίσματα της σειράς και μιλήσαμε με το Λώρη Λοϊζίδη και την Έλια Ιωαννίδου.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Χ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ - ΦΩΤΟ. ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΥ



«Όταν μεγαλώσω... Μια καινούρια κωμωδία, που πραγματικά έχει να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Πού βασίζεται κατά τη γνώμη σας η διαφορετικότητά της αυτή;

Λώρης Λοϊζίδης: Βασίζεται σε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του χιούμορ και γενικά της κωμωδίας. Μείναμε μακριά από την καθιερωμένη υπερβολή και στοχεύσαμε σε πιο ρεαλιστικούς χαρακτήρες και καταστάσεις που καθρεφτίζουν την καθημερινότητά μας.

Έλια Ιωαννίδου: Ως κωμωδία δεν επιβάλλει τη χιουμοριστική πλευρά των πραγμάτων στον τηλεθεατή, αλλά τον αφήνει να εισπράξει κάποια στοιχεία από μόνος του, μέσα από ευτράπελες καταστάσεις. Θεωρώ εξίσου σημαντικό το γεγονός, ότι το σενάριο υπογράφουν δύο ταλαντούχα παιδιά, γεμάτα φαντασία, χιούμορ και δημιουργικότητα.

Υποδύεστε και οι δύο, ρόλους οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν άνετα στις συνήθειες και στις νοοτροπίες της κυπριακής πραγματικότητας. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα από τα

απού της σειρές;

Ελ.: Δεν θα μπορούσα να πω ότι η Σύλβια μπορεί να προσαρμοστεί στις συνήθειες και

τις νοοτροπίες μιας κοπέλας αυτής της πλικίας, γιατί στην ουσία, η ίδια σαν ρόλος έχει αποβάλει από μέσα της αυτό που λέμε «θηλυκό». Για τους σκοπούς όμως της σειράς, πιστεύω πως είναι ένα όμορφο στοιχείο. Αφενός μεν μια παρέα δεν μπορεί να αποτελείται από ίδιους χαρακτήρες και αφετέρου δε ο ρόλος αυτός, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος, προσφέρει γέλιο μέσα από τα «περιέργα» της Σύλβιας.

Λ.: Όχι μόνο ο δικός μου ρόλος, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, είναι λιτοί και προσαίτοι χαρακτήρες, που μπορούμε να συναντήσουμε ανά πάσα στιγμή. Κυρίως οι τέσσερεις νεαροί πρωταγωνιστές, με τη διαφορετικότητα που τους χαρακτηρίζει, αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή νεολαία. Απόδειξη αυτού το γεγονός ότι η σειρά απέκτησε φανατικό κοινό και κυρίως άτομα νεαρής πλικίας.

Τι να περιμένει ο Κύπριος τηλεθεατής από το «Όταν μεγαλώσω»;

Ε.: Σίγουρα έχουμε να δώσουμε στον Κύπριο τηλεθεατή κάτι διαφορετικό, κάτι που θα προσφέρει ευχαρίστηπο και ψυχαγωγία την ώρα που μετά από μια δύσκολη μέρα ο τηλεθεατής αποφασίζει να καθίσει στον καναπέ του και να χαλαρώσει.

Λ.: Εγώ θα έλεγα ανεπιφύλακτα, αρκετό γέλιο και μεγάλες ανατροπές.

Θεωρείτε ότι μέσα από μια χιουμοριστική προσέγγιση μεταφέρονται και κάποια μπνύματα στον τηλεθεατή;

Ε.: Όλα έχουν το σκοπό τους...
Λ.: Θέλαμε να φέρουμε στην επιφάνεια το στοιχείο της πραγ-